

LES 9 Gekko vermist!



M. Staviano vertelt!



Mijn naam is m. Staviano en ik ben helemaal ten einde raad. Ik heb echt hulp nodig. Maar laat ik beginnen bij het begin. Ik werk al bijna dertig jaar in de dierentuin en ik mag heel trots zeggen dat ik mijn job goed doe. Ik heb een groot hart voor de dieren. Elke dag ga ik met plezier werken, tot eergisteren het noodlot toesloeg ...

Zoals gewoonlijk kwam ik aan het reptielenpaviljoen omstreeks 6.30 u. Ik begin te werken om 6.00 u., maar dan kun je mij in de keuken vinden om de hapjes te maken voor de troeteldiertjes. De dieren hebben als het ware een ingebouwde klok, want ze staan me meestal al op te wachten. Sommige op hun schuchtere manier, maar ze zijn duidelijk aanwezig. Klaar om hun maaltijd te verorberen en aan hun dag te beginnen. Al snel had ik door dat er iets niet klopte ...

