

Kyto, die gewoonlijk de minst schuchtere van haar soortgenoten is, kwam niet opdagen. Dat is niet logisch, want ze kan normaal gezien blijven eten. Als ik niet oplet, eet ze het eten van hen allemaal op. Kyto is een echte veelvraat. Ze zat ook niet op haar favoriete plekje, het koepelraam in het dak. Ik voelde onmiddellijk een golf van paniek toeslaan en ging in haar nest kijken. Dat was eigenlijk niet nodig, want Kyto had helemaal geen tekenen gegeven dat ze eieren moest leggen. Het nest was dan ook leeg ... Maar toen ik beter keek, sloeg de paniek me helemaal om het hart ... Bij de ingang lag een stukje van haar vel. Ik herkende het meteen, omdat Kyto zulke bijzondere kleuren heeft ... Hier was meer aan de hand ... Maar wat?



Ik draaide me om, hopeloos en al met tranen in de ogen, en daar zag ik de volgende brief.

ik heb Kyto  
 ontvond, waarschijnlijk  
 De politie niet in  
 De Kyto levend terug  
 wil ik NEem contact  
 MET JE op.

Ik heb jullie hulp nodig, want ik durf de politie niet in te schakelen. Kunnen jullie me helpen om een goed opsporingsbericht te schrijven? Alstublieft, help me!

