

Het verhaal van Adam

Heel lang geleden waren er helemaal geen mensen op aarde maar er leefden wel dieren en planten. Toen wilde Allah de mensen scheppen. Daarom schiep Allah Adam en Hawwa.

Adam was de eerste mens en ook de eerste profeet. Voordat Adam geschapen was, leefde hier op aarde behalve planten en dieren, de engelen (malaa'ika) en de djinns.

Op een dag vroeg Allah aan de engelen om voor Adam te buigen. Alle engelen bogen voor Adam, alleen Iblies niet, hij was te hoogmoedig en zei:

"Waarom zou ik voor hem buigen, hij is gemaakt uit aarde en ik uit vuur?"

Allah was boos omdat Iblies niet naar Hem luisterde. Allah zei: "Ga hier weg uit het paradijs". Iblies werd door Allah vervloekt. Iblies was boos en beloofde dat hij wraak zal nemen op de mensen op aarde. In het Paradijs, waar Adam en Hawwa leefden, was er een boom. Daarop groeide een mooie vrucht. Allah had Adam en Hawwa verboden om van dat fruit te eten.

Maar Iblies slaagde erin om Adam en Hawwa van het stuk fruit te doen eten.

Nochtans had Allah ze gewaarschuwd. Daarom moesten ze van Allah op aarde leven. Ze waren gelovig en baden voor Allah.

Adam was triestig omdat hij niet naar Allah had geluisterd. Daarom vroeg hij aan Allah om hem te vergeven.

Wij, mensen, zijn allemaal de kinderen van Adam. Wij zijn allemaal broers en zussen van elkaar. Zwart, wit of geel, we zijn allemaal gelijk.

Opdracht: lees de vraagjes en reflecteer hierover

1) Waarom wordt de hele mensheid "de kinderen van Adam en Hawwa genoemd"?

2) Waaruit is de mens gemaakt? Waaruit is Iblies gemaakt? Waaruit zijn de Engelen gemaakt?

3) Waarom werd Sjaytaan door Allah vervloekt?

4) Wat is hoogmoedig zijn? Mogen moslims hoogmoedig zijn?

5) Waar leefden Adam en Hawwa voor ze Allah gehoorzaamden?

6) Als we Allah gehoorzamen op aarde dan gaan we naar het
